



תסכית מתח לערב שבת –

## נכתב במהלך ובהשראת סדנת "התחדשות"

### לניקוי הגוף והנפש בשבי ציון

## תעלומה עלומה במלון חופית בשבי ציון

### מאת: חדווה ברעם

בבוקר קייצי חם ולוהט התקבצו להם מכל רחבי הארץ דמויות מוזרות שהסוו עצמם כדמויות רגילות. למתבונן מהצד הם נראו רגילים לכל דבר. אף אחד לא ידע ואף אחד לא חשב שלצידו ברכבת עומדת דמות שנראית כאדם רגיל אבל... (4 נקודות !).

בחשאי מבלי לאותת אפילו אחד לשני שמא יעוררו חשד הם נעו ברכבות, נעו על הכבישים בשקט ובחשאי דרוכים ומרוכזים במשימה שעומדת לפנייהם. לפני כולם לנקודת המפגש הסודית במלון חופית בשבי ציון.

בנקודת המפגש חיכו להם: סגן אלוף רחל וסגן אלוף במילואים אתי ורב סמל אריאלה החרוצה. הם קיבלו במהירות ובסודיות הוראות תנועה בשטח. כל אחד מהם קיבל שקית ניילון שחורה גדולה ובתוכה כל הדרוש לביצוע המשימה כולל מיכל פלסטיק שקוף קטן שהכיל בתוכו את החומר הסודי שהוא המפתח להצלחה.

החבורה המאומנת הזו שקיבצו אותה מכל רחבי הארץ נכנסה לשבוע של אימונים מפרכים וקפדניים שבסופם היא עתידה לצאת ולהתפזר ברחבי הארץ ולמלא את שליחותה הסודית והחשובה.

בתוך החבורה המיוחדת הזו ישנה דמות אחת שנשלחה לעקוב, לחקור ולתצפת את פעולותיה של החבורה הסודית. איננו יודעים מי היא הדמות שהיא בעצם המרגל בתוך החבורה.



למרכז העצבים ששלח את המרגל מגיעים דיווחים:

שש בבוקר הם הולכים לאורך שפת הים.

שבע בבוקר – הם קופצים ומקפצים בצורה אחידה מול מדריך כנראה.

שמונה – הם מתחבקים במעגל וכנראה לוחשים הוראות סודיות זה לזה.

תשע – נכנסים לחדר האוכל וניזונים מעשבים.

עשר ורבע – שותים את המיץ הסודי הירוק שנכנס משני כיוונים לגוף.

באחת עשרה עד אחת – הולכים כל אחד לחדרו ומתעסקים בשקית השחורה

שקיבלו. עיקר ההתעסקות היא בשירותים – יוצאים משם קולות משונים אחת

לכמה דקות. כנראה שמעבירים אינפורמציה סודית דרך האסלה. הרבה

אינפורמציה מועברת כי המים של האסלה יורדים פעמים רבות.

דיווחים נוספים יגיעו בהמשך. סיים המרגל את דיווחי.

החבורה חיה לה בשגרת אימונים רגילה כל אחד יודע את תפקידו ומתאמן בו. יום שלישי היה יום רגיל ככל הימים, שום דבר לא הצביע על אשר עתיד להתרחש. השמש עמדה ברום השמיים, קרניה לוהטות, עננים קלים שטו להם במשמים הגבוהים הכחולים – הכול היה שקט. ..

לפתע פילחה את הדממה צווחה איומה ותכף אחריה נראו חברי הקבוצה רצים אנה ואנה, ניכר על פניהם שדבר מה נורא קרה והם עדיין לא יודעים כיצד לפתור אותו.

קציצות העדשים !!!! נשמע צעקה !!! קציצות העדשים ?? קראה בקול שבר סגן אלוף אתי.

שש קציצות עדשים נעלמו!

עוד באותו ערב התאספו כל חברי הקבוצה לחקירה. כולם הגיעו לכיתת הלימוד חיוורים ומתוחים. יש בינינו מחבל, יש בינינו מרגל – צריך למצוא את הדמות החריגה שלא שייכת לקבוצת אוכלי העשבים. יש בתוכנו אדם אחד עם מערכת עיכול שונה. מערכת עיכול שמעכלת כל דבר וכל מזון. (אני כותבת ומקבלת צמרמורת)..

כדי להרגיע את עצמם לקחו חברי הקבוצה את הקופסא הסודית עם הצינור הארוך שמתחבר אליו עוד צינור חום ועשו כל שביכולתם להרגיע עצמם בחדרם. חברי הקבוצה שהתקבצו בכיתת הלימוד הביטו זה בזה בזוית העין – כולם היו חשודים.

היו שם:



שלומית ואלי – אף שלא בטוח שלא שמרו בחדרם איזה בקלווה או חריימה.

הייתה שם המדענית-ביולוגית, אסתר שנראתה חשודה מההתחלה מפני שכל הזמן הייתה כל כך אינטליגנטית ודיברה בשפה מדעית.

היו שם שבע ואליעזר שהם די חשודים כי הם מתנהלים להם בשקט ובנחת – מאוד חשוד.

היו שם אלונה ואהרון – אהרון לא חשוד אלונה כן. כל הזמן שלחה מסרים סודיים דרך האינטרנט בהבעת פנים מאוד רצינית.

הייתה שם גילה, בחורה חייכנית, לא נראית חשודה בכלל אבל צריך לבדוק את הציור שציירה אם לא נושא קודים נסתרים.

הייתה שם אלה, חשודה לכל הדעות, מאוד ערנית, מאוד חדה, מוכנה להזנקה בכל רגע – חשודה מאוד.

הייתה שם חיה – חשודה. כנראה לימדו את הסוכנת הזו אידיש – היא הצפינה סודות בתוך הבדיחות.

היו שם עמליה וחדווה – כל הזמן הלכו ביחד עד שתקף אותן כלב יום אחד, חדווה צווחה עליו עד שנימלט בפחד.

היו שם לאה ואריה – נראים רגילים לחלוטין, אבל, האם הסתכלתם על עיניה הירוקות של לאה !?

הייתה שם תרצה – תרצה אוהבת מזגנים, היא גם שומרת עליהם וגם שומרת שאף אחד לא יגע בשלט – לא ברור אם היא חשודה או לא.

הייתה שם רינה, האחות הראשית בדימוס – מרחוק היא המשיכה לנהל את בית החולים – כל המחלקות לא זזו בלי הוראות מדויקות ממנה.

הייתה שם אלישבע מירושלים – ידעתם שהיא מומחית לתרגילי עיניים?

היה שם אלי שהסתיר בתוך התחבושת שעל רגלו שבבים סודיים.

היה שם דני שבערב שבת צרף אליו סוכנת חשאית ביותר.

הייתה שם דורית, שקטה ונעימה – רואים שהייתה כבר בסדנאות כאלו – משהו בשקט הפנימי הזה נראה לנו חשוד.

הייתה שם רותי – עם רותי יש בעיה. כל הזמן היא מצלמת ורואים שבאופן מקצועי ביותר. סופר חשודה !!



הייתה שם לבנה – לבנה היא הדמות היחידה שאינה חשודה.

אל החדר המתוח נכנסו בסבר פנים חמור :

סגן אלוף רחל, סגן אלוף במילואים אתי ורב סרן אריאלה  
החרוצה – הם חיכו לרמטכ"ל פנינה בר-סלע.

הישיבה התנהלה בדלתיים סגורות .

עד היום לא ידוע אם נמצאו שש קציצות העדשים.

אם תראו את חברי הקבוצה מתהלכים ביניכם, תתקרבו



אליהם – יש להם מסר חשוב לחיים.



סוף דבר – בתום חקירה שנמשכה זמן רב, הודלף לידיעתנו  
שלבנה (!) אכלה את שש קציצות העדשים בחשאי. . .

שלכם באהבה חדווה ברעם – סדנת "התחדשות" בשבי ציון  
אוגוסט 2010

<http://www.hotel-hofit.com> /חוות-בריאות

[/http://www.hotel-hofit.com](http://www.hotel-hofit.com)